



Een vergeten groep

Dicănești is een zigeunerorpje vlak bij de stad Oradea (Roemenië). Buiten het oog van de beschaafde wereld leven dertig zigeunerfamilies in extreme armoede. Een vergeten groep waar niemand naar omkijkt. De meesten hebben nooit onderwijs gehad en geen basisvaardigheden geleerd. Ze communiceren moeilijk en vinden door hun ontwikkelingsachterstand geen baan.

De basisschool ligt een paar kilometers van Dicănești vandaan. Als het regent, ligt de brug die het dorp met de school verbindt onder water. Het is dan voor de zigeuner-kinderen sowieso onmogelijk naar school te gaan.

Het verdriet en de uitzichtloosheid in de ogen van deze kinderen heeft de Roemeense Mirela diep geraakt. In haar hart is het verlangen geboren om de kinderen in Dicănești onderwijs te geven.

Deze zomer is voor hen de zomerschool van start gegaan. Mirela is geschokt door de ontwikkelingsachterstand van de kinderen. Ze kunnen geen potlood vasthouden en weten niet hoe ze een bloem of boom moeten tekenen. Maar ze zijn erg gemotiveerd om te leren. Het is voor hen een groot feest om naar school te gaan.

De zomerschool lijkt een druppel op de gloeiende plaat, maar zij brengt grote blijdschap in de levens van de kinderen. Na de zomer gaan we door om hen ook regelmatig in de weekenden les te geven.

U kunt een gift overmaken onder vermelding van 'onderwijs Dicănești'.



Wie sponsort Mario

Mario is 4 jaar oud. Samen met zijn grote broer Elisei zit hij op de kleuterschool in Slobozia (Roemenië). Het gezin waaruit de jongens komen, leeft in grote armoede. Vader is net geopereerd aan zijn rug en is bedlegerig. Hij heeft veel pijn. Kleine Mario probeert zijn vader op te vrolijken met zijn verhalen over school.

Elisei wordt al twee jaar gesponsord door een lieve mevrouw uit Nederland. Hij heeft al een paar keer een mooie tekening voor haar gemaakt. Broertje Mario heeft ook erg zijn best gedaan op zijn tekening. Hij hoopt dat er iemand is die hem wil sponsoren.

Wilt u Mario sponsoren? U kunt kiezen uit een gedeelde sponsoring van € 12,50 of een volledige sponsoring van € 25,00 per maand. Vraag een informatiepakket aan over ons adoptieproject.

Enmalige giften zijn natuurlijk ook hard nodig. U kunt uw bijdrage overmaken onder vermelding van 'kleuterschool Slobozia'.



Dit is een uitgave van de stichting Children's Relief.

Children's Relief zet zich in om in woord en daad de situatie van kinderen in achterstandssituaties in Oost-Europa te verbeteren. Zij verkondigt Gods Woord, stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling en helpt hen een zelfstandig leven op te bouwen. Zij begeleidt mensen die zich voor een lange termijn inzetten en organiseert werkvakanties.

Stichting Children's Relief is verbonden met Stichting OostEuropa Zending.



Redactie

Angeline Draese en
Olga van Laviere

Correspondentie Adres

Postbus 2026,
2930 AA Krimpen aan de Lek

Bezoek Adres

Tiendweg 9,
2931 LC Krimpen aan de Lek
Telefoon (00 31) 0180 – 52 19 66
Fax (00 31) 0180 – 52 25 24

E-mail en website

info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl

Giften/legaten

ING 3584
Rabobank 1333.76.699
t.n.v. Stichting Children's Relief
Krimpen aan de Lek
ANBI erkend



Betalingen vanuit buitenland

ING Bank 3584
IBAN Code: NL93INGB0000003584
BIC (Swift) Code: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

Regio Rotterdam, nr. 24416473

Children's Relief



Wanhopig maar resoluut

Oma Florica is net ontslagen uit het ziekenhuis. Aan één voet zijn al haar tenen geamputeerd. Suikerziekte. Of zij de voet behouden kan, is voor de artsen een grote zorg. Maar ondanks haar snel verslechterende gezondheidssituatie kiest Florica voor haar kleinkinderen. Laat deze moedige vrouw niet aan haar lot over ...!

Thuis in Oradea (Roemenië) wacht haar een troosteloze situatie. Haar man heeft haar in de steek gelaten. Vijf jaar geleden is haar dochter overleden aan longkanker. Haar schoonzoon ligt al vier jaar in een sanatorium. Zijn situatie ziet er somber uit. Oma Florica probeert haar acht kleinkinderen een thuis te geven in een woning zonder water en elektriciteit. Maar de kinderen missen hun ouders. Met pijn in haar hart ziet Florica hoe de kleinkinderen nu het bedelen van haar moeten overnemen. Zij zijn de hele dag op pad in de hoop dat iemand hun geld of iets te eten geeft. 's Avonds keren zij uitgeput terug.

Onmogelijk dilemma

Een infectie aan haar been bezorgt Florica thuis veel pijn. Zij heeft geen geld voor medicijnen, laat staan voor een behandeling in het ziekenhuis.

Ze is radeloos. Moet zij hout voor de kachel kopen, eten voor de kinderen of toch medicijnen voor zichzelf? Een onmogelijk dilemma. Florica kiest voor de kinderen. Ook voor het negende kleinkind, een lichamelijk gehandicapt meisje dat is opgegroeid in een kindertehuis en dat op straat is gezet toen zij 18 jaar werd. Oma Florica heeft haar met veel liefde opgevangen in haar gezin.

Stichting Children's Relief ziet het als een Bijbelse opdracht om om te zien naar de naasten in grote armoede. Ook in deze individuele noodsituaties. Laten we samen gehoor geven aan deze opdracht. Oma Florica en haar kleinkinderen hebben uw hulp nodig!

Maak een gift over onder vermelding van 'Sociaal fonds Oradea oma Florica'.



Infobulletin voor hulp
aan kinderen
Jaargang 23, nr. 3
Augustus - September 2012
ISSN: 1385-7142
Verschijnt minstens
viermaal per jaar

Children's Relief is verbonden met
OostEuropa Zending





Eindelijk een thuis voor Adina

Ze heeft maar een krotwoning waar net een tweepersoonsbed in past. Maar voor de 30-jarige Adina is dit – eindelijk – haar thuis geworden. Nu wil het stadsbestuur het krotje slopen. Voor Adina lijkt dit een klap te veel.

Haar hele bestaan is van kinds af aan getekend door pijn en verdriet. Op jonge leeftijd komt ze in een kindertehuis terecht. Het is een tijd van overleven. Ze wordt geslagen door kinderen en verzorgsters. Niemand die interesse voor haar heeft of haar liefde toont. Als ze 18 jaar wordt, komt ze zonder pardon op straat te staan. Een gebroken meisje zonder thuis, zonder liefde, zonder hoop!

Stelen om te leven

De eerste dag op straat is ze vreselijk bang. De nacht daarop wordt nog erger. Voor een meisje is het niet veilig buiten. Steeds als de avond valt, moet ze weer op zoek

leert een man kennen met wie ze meer optrekt en van wie ze al snel zwanger raakt. Hun thuis is een kartonnen doos. Een paar jaar later en twee kinderen rijker staat Adina er weer alleen voor. Haar vriend heeft haar verlaten.

Krot biedt geborgenheid

Dan laat de zon zich even zien in haar leven. In een straat, achter een grote poort verborgen, ligt een aantal krotwoningen. In een daarvan – klein en zonder ramen – mag Adina wonen. Illegaal, dat wel. Maar hier voelt ze zich gelukkig en geborgen. Eindelijk thuis ...!

Totdat de slopershamer haar huisje aan diggelen slaat en zij met haar kinderen weer op straat staat ...

naar een slaapplek. Onder een brug, bij het station of in het park. Om aan eten te komen, moet Adina bedelen of stelen. Ze wordt betrapd en belandt voor drie jaar in een gevangenis. In die trieste omgeving met vijftig andere gevangenen op stapelbedden vier hoog verliest Adina alle hoop.

Wonen in een doos

Vanwege goed gedrag wordt zij na anderhalf jaar weer vrijgelaten. Om in leven te blijven en niet te hoeven stelen, besluit zij prostituee te worden. Een keihard en koud leven. Maar ze heeft geen keus. Ze

Totdat de slopershamer haar huisje aan diggelen slaat en zij met haar kinderen weer op straat staat.

Wij willen twee jaar lang een kamer huren voor Adina en haar kinderen. In die periode kunnen wij haar begeleiden en een goede oplossing zoeken. De huurprijs van de kamer is € 150,- per maand. U kunt Adina helpen aan een thuis.

Laat uw hart spreken en maak uw gift over onder vermelding van 'Sociaal Fonds kamer Adina'.

Persoonlijk



Hoe hoog uw berg ook is ...

*Zie ik hef mijn ogen op naar de bergen:
Vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de HERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121*

'Vanwaar zal mijn hulp komen?' De dichter van deze psalm verzwijgt de problemen die hem overkomen niet. Zijn tocht is blijkaar verre van gemakkelijk. Hij spreekt van het wankelen van zijn voet, de hitte van de zon en de duisternis van de nacht.

Wie kent niet de dingen waar we als een berg tegenop kunnen zien. Die een schijnbaar onoverkomelijke hindernis kunnen vormen. Wat brengt onze pelgrimstreis met zich mee? Een ernstige ziekte, een operatie, verdriet, eenzaamheid.

Mijn hulp is van de Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Wat een krachtige belijdenis! De bergen zijn er, maar God is er ook! Hij is mijn Helper! De bergen in je leven zijn niet meteen weg, maar je kunt er toch overheen komen met Zijn hulp.

Daarom mag vandaag deze bemoediging klinken: met de Bewaarder komt u eroverheen, hoe hoog uw berg ook is. Want mijn hulp is van de Heer, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal mijn uitgang en mijn ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.

Angeline Draese

NIEUWSFLITSEN

SAMEN HELPEN

Children's Relief wil bouwen aan levens van kwetsbare kinderen. Kinderen die leven op straat, die worden achtergelaten in een ziekenhuis, die leven onder erbarmelijke omstandigheden.



Samen kunnen we een verandering brengen in de levens van kinderen die het alleen niet redden.

Steun het werk van Children's Relief voor € 5,- per maand. U kunt hiervoor de bijgevoegde machtiging gebruiken.

WEGGEGOOD

Samen met zendingswerker Vicky bezoeken wij het kindertehuis in Beregowo (Oekraïne). Het staat in de volksmond bekend als een duistere plek, waar je liever niet wilt zijn. De kinderen die hier opgroeien, zijn het uitschot van de bevolking. Menselijkerwijs hebben zij geen toekomst.

Als Vicky binnenkomt, dringen de kinderen om haar heen. Ze leggen hun armen om haar heen alsof ze bij haar willen wegkruipen. Vicky beschermt hen en begrijpt hen. Zij heeft hun vertrouwen gewonnen met veel liefde en geduld. Een hele prestatie. Want elk kind heeft een traumatisch verleden. Ze zijn door hun ouders op straat gegooid of door de overheid uit hun gezin gehaald.

Vicky trekt zich hun lot aan. Ze vertelt hun over de liefde van God en luistert naar hun dagelijkse zorgen. Deze kinderen hunkeren naar liefde en aandacht. Het is Vicky's gebed dat zij God mogen leren kennen en een hoopvolle toekomst met Hem tegemoet zullen gaan. Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Laten wij met Vicky meebidden en haar dragen in onze gebeden.

U kunt uw gift overmaken onder vermelding van 'Jeugdwerk Beregowo'.

Voordelig schenken

Bij een lijfrenteschenking legt u voor minimaal vijf jaar vast, dat u het werk van Children's Relief financieel ondersteunt. U krijgt dan van elke € 100,- die u schenkt € 30,- tot € 50,- terug van de belasting, afhankelijk van de tariefgroep waarin uw inkomen valt. Dit wordt vastgelegd in een notariële akte. Children's Relief kan dit voor u regelen en neemt de notariskosten voor haar rekening. Met een lijfrenteschenking helpt u Children's Relief in haar werk en heeft u het voordeel dat uw gift volledig fiscaal aftrekbaar is.

Ontmoetingsdag Children's Relief

Op zaterdag 3 november aanstaande kunt u nader kennismaken met ons werk. Ervaren zendingswerkers geven reis- en projectpresentaties. Verder worden de mogelijkheden voor inzet in het buitenland toegelicht. Wij hopen u te ontmoeten en een gezellige dag met elkaar te hebben.

Anmelden en informatie:
bel 0180 – 521966.